

STPL 21 - 23 Maj 2019



ÖSTERLEN

Avresa 07.00 Saab g:a huvudport, Terrassen för att åka söderut mot härliga Österlen. Men först ska vi besöka Älmhult och IKEA Museum. Detta är berättelsen om IKEA, i dåtid, nutid och framtid. Vår guide följer med oss från starten i Älmhult, det första varuhuset, ut i världen. Dagens lunch intas givetvis även här.

Under eftermiddagen når vi då äntligen den mysiga lilla staden Simrishamn. Här har Nisse Nilsson och hans vänner öppnat ett paradiset för motorintresserade, Autoseum. Otal är dess antal, det finns MC, Scooter, Speedwaymaskiner, flygplan, bilar från 1898 o framåt.... Ja, här finns allt! Vi ska ven bo i Simrishamn 2 nätter på Hotell Svea. Hotellet ligger precis vid hamnen och bara några kilometer från Autoseum, så passa gärna på att ta en promenad bland de pastellfärgade husen längs med kullstengatorna. Gemensam middag på hotellet.



Dag 2:

Efter frukost tar vi sikte på Glimmingehus - Nordens bäst bevarade medeltida och får en guidad tur. Här har ni alternativ om några har svårt att gå i trappor, som det är väldigt gott om i borgen, så kan man få en sittande visning med guide och bildspel mm. **Meddela gärna vid bokning om ni önskar detta.** När borgen uppfördes, mellan 1499-1505, skulle den i första hand fungera som praktfull bostad åt den danske riddaren Jens Holgersen Ulfstand. Skåne tillhörde då Danmark. Idag är borgen ett levande fornminne och ett centrum för medeltidsintresserade från hela Norden.

Vi fortsätter ner till Kåseberga Fisk- o Rökeri och här får vi dagens lunch som givetvis består av fisk (säg till vid bokning om ni önskar något annat). Enligt rapporter har Kåseberga omnämnts i litteraturen redan under medeltiden tillsammans med bland annat Skanör, Falsterbo, Ystad mm såsom reglerade fiskelägen för fiske och fiskehandel.



Viking
BUSS

Att Kåseberga har haft ganska stor betydelse som fiskläge framgår av en sammanslagen rangordning beträffande antal yrkesfiskare i landet. När vi är här måste vi även besöka Ale stenar som är en fornlämning av typen skeppssättning. Den består av 59 stenar, som var och en väger runt 5 ton. Hela skeppssättningen är ungefär 67 m lång och 19 m bred och är Sveriges största bevarade. Den står 32 meter över havet på Kåsehuvud med utsikt över den branta kusten och Bornholm.



Sista besöket för dagen innan vi återvänder till Simrishamn är Dag Hammarskjölds Backåkra som idag är museum och café. Stiftelsen har som målsättning att driva Backåkra som ett museum över Dag Hammarskjölds liv och gärning, ska även vara en mötesplats för att främja forskning och verksamhet som låg i Dags intresse. Museet innehåller delar av Dags konstsamling, många av dem gåvor som han fått under sin tid som generalsekreterare. Hans privata arbetsrum kommer också att visas. Gemensam middag på hotellet.



Dag 3:

Frukost. I dag besöker vi Kivik med dess genuina lilla hamn och sitt världskända musteri. Här får vi en visning och möjlighet till att handla i deras butik. Efter visning/shopping avslutas besöket med lunch i den lummiga innergården på Restaurang Kärnhuset. Resan går vidare via Ravlunda Kyrka där bl a Fritiof Nilsson Piraten ligger begravd. Vi njuter av det böljande landskapet vid Brösarps backar, Skånes gröna hjärta – Göingebygden innan vi kommer fram till vårt sista stopp i Skåne, Fricks Spettekaksbageri & Trädgårdscafé. Mitt i Skåne i den pittoreska byn Billinge finner vi denna oas. Här är det anor och traditioner från 1913 då Gammelfarmor Anna började baka spettekakor med sitt egna recept. Här finns även en fantastisk rosenträdgård som började byggas upp under mitten av 50-talet. I denna trädgård avnjuter vi vårt kaffe med tillbehör. Det finns också en butik fylld med presenter och givetvis spettekaka. Vi lämnar det måleriska Skåne och tar oss in i Småland och Östergötland. Ater i Linköping ca 21.30.



Ca Pris : 3 900,-- (Helpension, alla måltider inräknade exkl. dryck)
Enkelrumstillägg: 770,--
Tillägg: Dryck till måltider

I priset ingår: Busstransport, Logi del i dubbelrum, 1x fm kaffe/smörgås dag 1, 1 emkaffe m tillbehör dag 3, 3x lunch, 2xmiddag, utflykter o entré/guider enligt program, Reseledare

Anmäl er senast 15 april 2019. Tänk på att ni har avbeställningskydd om något händer.

Viking
BUSS