

STPL

PARIS

20 - 26/4 2014 7 dagar



En helturistbuss från Vikingbuss hämtar upp 44 st förväntansfulla pensionärer vid SAAB:s Huvudport på påskdagens morgon kl 06.00. I Jönköping hämtas vår reseguide Lissie Jönsson upp, som visar sig vara en mycket trevlig bekantskap. Efter ett fikastopp lämnar vi Sverige via Helsingborg- Helsingör och Rödbby-Puttgarden till Tyskland. Vi ställer in siktet på Bremen dit vi anländer kl 18.05 efter en resa på ca 86 mil. Här får vi middag och logi på hotell Balladins Superior.

Efter frukost åker vi kl 7.40 vidare (i regn), i riktning mot den belgiska gränsen. Rast 9.40, 12.40 stopp för lunch i Lichtenbusch (i närheten av Aachen) på Zur Heide, ett trevligt ställe. 16.15 bussfika. Till PARIS anlande vi 19.30. Då hade vi rest ytterligare ca 78 mil. Vi checkar in på hotellet Ibis Le Club Accor. Gemensam middag kl 20.30. Nu har vi 3 dagar på oss att uppleva PARIS.



Vi börjar med en omfattande stadsrundtur kl 8.30. Vår lokala guide BrittMari kan konsten att berätta om PARIS och visar både kända och okända delar av staden. Vi får se de berömda sevärdheterna paradera:

TRIUMFBÅGEN. Den är rest till minnet av Napoleons segrar och reser sig stolt överst på paradgatan Champs-Élysée. Arbetet på den 50 m höga bågen inleddes 1806 men den stod inte klar förrän 1836. Den består av Utsiktsplattform, den Okände Soldatens grav, Museum, De frivilliga drar ut i krig 1792, Fris (omger bågen), Napoleons triumf, Slaget vid Austerlitz. Slaget vid Aboukin, General Marceaus begravning, Trettio sköldar (med namn på de slag där Napoleon segrade);

EIFFELTORNET. Tour Eiffel uppfördes för världsutställningen 1889 312 m hög, konstruerad av Gustave Eiffel (1832-1923);

NOTRE DAME. Den väldiga gotiska katedralen, uppförd där det tidigare låg ett galliskt-romerskt tempel, är en skattkammare för fransk konst och historia. Den symboliserar Frankrikes geometriska centrum. Förstördes nästan under Revolutionen men restaurerades 1841-1864. Den 130 m långa helgedomen inrymmer ett mittskep med höga valv och dubbla sidogångar samt även Frankrikes största orgel;

OPERAN. Den överdådiga operan ritades av Charles Garnier på uppdrag av Napoleon III år 1862 och den tog 13 år att fullborda;
PLACE DE LA CONCORDE. Detta historiska åttakantiga torg har en yta på mer än 80 hektar. Platsen anlades 1755-1775. Ludvig XVI, Marie-Antoinette och 1000-tals andra människor giljotinerades här 1793;
LOUVREN ett av världens mest imponerande museer med sina mer än 35000 ovärderliga föremål. Uppfördes till största delen under Henrik IV och Ludvig XIII på sent 1500- och tidigt 1600-tal;
MADELEINEKYRKAN är en framträdande kyrka i Paris finanskvarter i utkanten av Operakvarteret. Byggdes 1764;
QUARTIER LATIN var Paris lärdomscentrum under mer än 700 år och är fortfarande fullt av studentbokhandel, kaféer och jazzklubbar.



Mellan 12.00 - 14.30 hade vi möjlighet att på egen hand upptäcka staden. Efter att vi strosat omkring lite slog vi oss ned på en trottoarsservering och intog lite förtäring samt studerade folklivet, som också hör till. Återfärd till hotellet. 17.15 bär det iväg till Montmartre, en stadsdel fylld av stämning och atmosfär, som vi också upplever på Place du Tertre, då vi promenerar runt bland konstnärerna. Uppe från den romersk-katolska basilikan SACRÉ COEUR njuter vi av utsikten över PARIS. Den spektakulära vita konturen av "Heliga hjärtat" vakar över Paris från stadens högsta punkt. Basilikan uppfördes till minne av de 58000 franska soldater som stupade i det fransk-tyska kriget (1870-1871). Det tog 46 år innan den slutligen stod klar 1923 till en kostnad av 40 miljoner franc (6 miljoner euro). Här äter vi kvällens middag på ett mysigt ställe med piano-musik har trevligt och mår gott. "Hemma" igen kl 23.15.



Onsdag kl 11.30 åker vi till Versailles, ett par mil utanför PARIS. Detta häpnadsväckande slott på börjat av Ludvig XIV 1664, är överväldigande i allt sitt överdåd och sin storlek. Ludvig XIV förvandlade sin fars gamla jaktstuga till det största palatset i Europa och hit flyttade han hovet 1678. Det var kungligt residens under mer än ett sekel fram tills Ludvig XVI och hans drottning Marie-Antoinette flydde under revolutionen. Här möts vi av lyx, prakt, flärd och bländas av den enorma spegelsalen. Det spektakulära 70 m långa Galerie des Glaces är magnifikt restaurerat. Tillsammans med guiden BrittMari får vi se lite av den prakt, som hovet omgav sig med under 16- och 1700-talen. Här undertecknades Versailles-fördraget 28 juni 1919 och formellt avslutade 1:a världskr. Det finns hur många trädgårdar som helst kring palatset, med geometriska gångvägar och buskage fram till promenadgångarna genom trädgården. Sommartid kan man åka roddbåt på den ljuvliga korsformade Grand Canal.

Vi fick tid att gå runt i parken, då vi var uppdelade i 2 grupper. Grupp 1 började rundvandringen kl 13.00, grupp 2 kl.14.40. Vi kunde inta vår medtagna förtäring under tiden i solskenet. Bussen gick "hem" kl 16.15 och vi var "hemma" 17.10.

18.30 åker vi till en trevlig restaurang för att äta en välsmakande middag. Därefter beger vi oss till ett lämpligt ställe för att kl 22.00 beskåda Eiffeltornet i all dess prakt med sin ljusshow. 23.00 hade vi bänkat oss på en av världens kanske mest kända cabaret, det fashionabla och glamorösa MOULIN ROUGE lika gammalt som Eiffeltornet (1889) och idag lika mycket symbol för PARIS. Vi fick se en förtrollande och färgsprakande show, med 60 Doriss Girls, akrobater och clowner. Efter en upplevelsefylld dag var vi i säng strax efter 02.00.



Torsdagen är till stor del till eget förfogande. 11.30 åker vi till Operan, en fantastisk byggnad. Vi går till Fragonard, där vi får en guidad visning (frivilligt deltagande) av parfymmeriet och tillverkningsmetoder för framställning av parfym. Fragonard har producerat parfym se'n 1926. Därefter flanerade vi runt och bl a in på det otroliga varuhuset Galerie Lafayette, med sin takterass, där vi tar en fika och tittar på den fantastiska utsikten över PARIS. 14.30 tillbaka till hotellet. 16.50 åker vi till en restaurang för att inta en utsökt middag kl 17.50. Vi avslutar vår vistelse i PARIS med en båttur på floden SEINE kl 20.00. Att glida fram under PARIS broar och njuta av all prakt och sevärdheter utmed Seine, är en kväll att minnas. Åter hotellet 22.00.

Dags att lämna PARIS. Vi startar 07.30 åker norrut, genom Belgien mot Tyskland med bussfika 10.30, lunch 12.30-13.35, bussfika 17.00. Anlande till Bremen och vårt hotell Maritim Hotel & Congress Centrum kl 20.15. Ett mycket fint hotell. Middag 20.50.

06.30 äter vi en jättegod frukost, åker vidare norrut och stannar i Tyskland för lite "shopping" hos Fleggaard och bussfika. Vi tar färjan Puttgarden-Rödby och vidare genom Danmark mot Helsingör, där nästa färja väntar mot Hälsingborg. Vi fortsätter till Ljungby-Stop, där vi stannar för lunch. Där tar vi också farväl av vår mycket trevliga guid, som blir hämtad av sin sambo. Vi fortsätter mot Linköping där vi beräknas vara framme 20.45. Innan vi kommer fram till Linköping tackar vi vår utmärkta chaufför, Marcus Andersson, som lotsat oss på ett föredömligt sätt under hela resan. Vi tackar också de som har arrangerat denna upplevelserika resa. TACK ALLA!!!



Ordningsman.



Maritim/Fleggaard.



Mästerchaufför.



Vikingguiden.



Eiffeltornet.



Triumfbågen.



Operan.



Champs-Élysées.